



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 18 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B Ngày 5 Tháng 8 Năm 2018

CÓ MỘT THỨ LƯƠNG THỰC NHƯ THỂ

Đức Giê-su bảo: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)

Suy niệm: Là sinh vật, muốn sống cần phải có lương thực. Sự sống đời này chỉ cần thứ lương thực đời này và sẽ hư nát; còn sự sống vĩnh cửu thì cần thần lương đem lại phúc trường sinh. Thứ lương thực cao quý này được ban bởi Đấng Hằng Sống. Mặc dù

được trao ban cách miễn phí, nhưng muốn có được Bánh Hằng Sống ấy, con người phải làm việc; và công việc Thiên Chúa muốn nhân loại phải làm là hãy đến và tin vào Đức Ki-tô, vì “Ai đến với Ngài, không hề phải đổi; ai tin vào Ngài, chẳng khát bao giờ” (c.35).

Mời Bạn: Đến với Chúa và tin vào Ngài, công việc xem ra không mấy nặng nhọc, nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào, vì đời đòi hỏi một thái độ chứ không phải một công việc: một thái độ khiêm tốn đón nhận điều Thiên Chúa muốn gửi đến, mà không đòi hỏi điều kiện gì, như Đức Ma-ri-a luôn sẵn sàng đáp lời xin vâng; như Đức Ki-tô

“xin theo ý Cha, đừng theo ý con”.

Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh, tôi không phàn nàn hỏi Chúa tại sao, mà can đảm đón nhận với hy vọng sẽ nhận ra ý Chúa qua biến cố Ngài gửi đến cho tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từng tỏ lộ với chúng con rằng: lương thực của Thầy là làm theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con hiểu rằng, đón nhận thánh ý Thiên Chúa cũng là một thứ lương thực, lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Xin đừng để một ai trong chúng con kiêu ngạo mà lạc xa thứ thần lương cao quý này. Amen.

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Võ Đình Thanh
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-333-4756 josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều - Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Trước Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 8 /2018

Cầu cho thế giới - Món quà từ gia đình

Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị sẽ bảo tồn giá trị của gia đình như kho báu của nhân loại.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

- 5/8:** CN 18 Thường Niên
Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả
- 6/8:** Lễ Chúa Giêsu hiển dung - Lễ kính
- 7/8:** Th. Xystô II, ghtđ và các Bạn tử đạo
Th. Cajetanô, Im
- 8/8:** Th. Đaminh, Lễ Nhớ
- 9/8:** Thứ Năm trong tuần 18 TN,
- 10/8:** Th. Laurenxô, pttđ - Lễ Kính
- 11/8:** Th. Clara, đt - Lễ Nhớ
- 12/8:** CN 19 Thường Niên

Truyện : Napoléon có đôi mắt sáng.

Một hôm, Napoléon, vị hoàng đế có một đôi mắt rất sáng, nói chuyện với một người bạn của ông, người này thì lại có một đôi mắt rất kém. Hai người nói chuyện với nhau về sự đời, bên cạnh một cửa sổ. Bất chợt, Napoléon chỉ tay lên trời, một bầu trời đầy sao, đang phát ra những ánh sáng lập lòe, và hỏi người bạn :

- Anh có thấy những ngôi sao ở trên trời kia không ?

Người bạn trả lời :

- Không, tôi không thấy gì cả.

Napoléon nói :

- Đó là sự khác biệt giữa anh và tôi.

Rồi Napoléon nói tiếp :

- Những người nhìn bầu trời đen mà không thấy gì thì mới sống được nửa cuộc đời mà thôi. Muốn sống trọn cả cuộc đời, thì phải thấy được những ngôi sao giữa bầu trời đen.

Lời nhận xét trên đây của Napoléon là một lời gián tiếp chê bai người bạn của ông có đôi mắt kém.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng gián tiếp chê bai những người đến với Ngài không phải vì đã chứng kiến các dấu lạ mà chỉ muốn được ăn no nê. Họ chỉ biết thỏa mãn những gì thuộc thể xác, còn những gì cao hơn họ không để ý tới. Như vậy, theo như Napoléon, họ mới sống được nửa cuộc đời mà thôi.

Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Xh 16,2-4.12-15.

Dưới sự hướng dẫn của Maisen và Aaron, dân Do thái đã từ giã Ai cập về Đất hứa. Họ phải vượt qua sa mạc khô cằn của núi Sinai. một trong những thử thách lớn nhất là đói, không có thức ăn.

Thiên Chúa đã can thiệp, Ngài cho manna từ trời rơi xuống để làm bánh và cho chim cút sà xuống để làm thức ăn trong suốt 40 năm trời trong sa mạc. Khi dân được hưởng hoa mầu nơi Đất hứa thì manna chấm dứt.

+ Bài đọc 2 : Ep 4,17-24.

Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Êphêsô hãy từ bỏ "con người cũ" mà mặc lấy "con người mới". Giáo huấn của Ngài dựa trên phép Thánh Tẩy, vì khi chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết cho tội lỗi, giết bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới theo tinh thần Đức Kitô.

+ Bài Tin mừng : Ga 6,24-33.

Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, dân chúng rất hồ hởi và hy vọng. Hôm sau, họ đến với Đức Giêsu rất đông, hy vọng kiếm được của ăn ít ra cũng dồi dào như manna, xưa đã nuôi sống cha ông họ trong sa mạc suốt thời gian đi về Đất hứa.

Nhưng Đức Giêsu mời họ trước hết hãy tìm kiếm lương thực không hư nát, là thứ tồn tại cho đến cuộc sống vĩnh hằng : "Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh"

Họ tưởng lương thực mà Đức Giêsu nói đây là manna ngày xưa cha ông họ đã ăn trong sa mạc. Nhưng Đức Giêsu bác bỏ quan niệm của họ và nói rõ ràng hơn: "Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ" (Ga 6,35).

Những khát vọng của con người

Con người sống trên trần gian này có rất nhiều khát vọng cần được thỏa mãn. Khát vọng đầu tiên là được thỏa mãn cơn đói khát thể xác. Cái ăn cái uống là những nhu cầu vật chất khẩn thiết làm cho thể xác được bảo toàn và tăng trưởng. Người Tây phương có một câu ngạn ngữ nói về nhu cầu đó : "Manducare priusquam philosophare" : ăn đã rồi muốn nói gì thì nói. Người Việt nam chúng ta cũng có tư tưởng ấy được gói ghém trong câu tục ngữ : "Đi thực vi tiên" : cái ăn phải đứng đầu.

Ngoài những nhu cầu vật chất, người ta còn có những khát vọng tinh thần cần được thỏa mãn : nhu cầu hiểu biết, cần được tôn trọng, cần được quan tâm, cần được thông cảm.... Tuy nhiên, con người còn có một khát vọng căn bản và sâu xa nhất , đó là khát vọng tình yêu. Đó là khát vọng sống đời đời. Nói cách khác, đó là khát khao Thiên Chúa. Cảm nghiệm được khát khao này không phải là một bất hạnh mà là sự chúc lành. Thánh Gioan nói: "Thiên Chúa là tình yêu". Chính Chúa là hạnh phúc, ai được yêu mến là sống trong hạnh phúc. Nhiều người muốn được hạnh phúc mà không biết cách tìm, họ tìm hạnh phúc ở nơi tạo vật mà bỏ quên Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, cho nên họ đã thất bại. Thay vì tiến tới hạnh phúc, họ chỉ đạt tới những bất hạnh vì họ đã đi trệch đường.

Tại Pháp, có một thương gia rất giàu, phương châm sống của đời ông là làm tiền, ăn nhậu và chơi bời. Nhưng chẳng bao lâu ông bị bệnh trầm trọng : thần kinh chỉ huy thanh quản bị tê liệt, làm ông bị câm. Trên giường bệnh, ông luôn thở dài chán nản. Cuối cùng, trước khi chết, ông ghi một hàng chữ và truyền khắc nó trên bia mộ của ông: "Đây là người đại dột, đã sống mà không biết sống. Hỡi những người đang sống, chớ gì sự vô phúc của kẻ khác mở mắt các ông".

Chúng ta đã được tạo dựng cho Thiên Chúa. Dù muốn dù không, cơn đói của chúng ta chính là đói Thiên Chúa. Tiên tri Isaia đã nói: "Tại sao phí tiền vào những của không làm no bụng". Thánh Augustinô đã thú nhận rằng: "Lạy Chúa, tâm hồn con không nghỉ yên khi nó chưa được an nghỉ trong Chúa". Vâng, tâm hồn chúng ta rất rộng lớn đến nỗi không gì có thể lấp đầy được, ngoài một mình Thiên Chúa mà chúng ta được dựng nên vì Ngài.

Vậy sứ điệp trong các bài Kinh thánh hôm nay gửi đến cho chúng ta như sau : Tận tâm tận mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một cơn đói khát sâu xa mà chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể thỏa mãn. Sứ điệp này đã mang lại ý nghĩa mới cho hàng triệu người và nó cũng mang lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa mới miễn là chúng ta chấp nhận nó.