



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 19 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B Ngày 12 Tháng 8 Năm 2018

BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG

“Tôi là bánh từ trời xuống... để ai ăn thì khỏi phải chết.” (Ga 6,41.50)

Suy niệm: Để có thể tin vào lời khẳng định của Chúa Giê-su, trước tiên con người phải được Chúa Cha lôi kéo. Nói cách khác, người ấy được Thiên Chúa ban cho đức tin, vì Thánh Thể là bí tích của đức tin. Chỉ những ai tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa làm người mới có thể đón nhận Ngài là lương thực thường tồn đem lại sự

sống đời đời. Quả thật, mầu nhiệm Thánh Thể là một thách đố lớn cho đức tin của ta. Trước thách đố ấy, phải vượt qua con chữ, cũng như vẻ tầm thường bên ngoài của tấm bánh chén rượu, rồi truy tìm cho đến nguồn ngọn căn tính đích thật của Chúa, ta mới có thể đón nhận sự sống thiêng liêng Chúa muốn thông truyền cho ta.

Mời Bạn: Hằng ngày, người tín hữu được mời gọi đến với Bánh Hằng Sống, với phép Thánh Thể. Chúa muốn ta khám phá hơn nữa về căn tính của Ngài qua hình bánh hình rượu đã trở thành Thánh Thể; đồng thời thúc đẩy ta tìm thấy niềm vui đích thực giúp ta loan báo Tin Mừng. Rất có thể

ta đã bỏ qua chiều kích này khi rao giảng Chúa Giê-su cho mọi người. Ta chỉ dừng lại nơi Chúa Giê-su lịch sử trong Tin Mừng, mà quên mất Chúa Giê-su nơi Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực làm chứng và loan báo Đức Giê-su là Bánh Hằng Sống, chỉ có Ngài mới có thể đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con tin mạnh mẽ hơn nữa vào sự hiện diện thực sự của Chúa trong phép Thánh Thể. Nhờ niềm tin và niềm vui này, con sẽ hăng hái, nhiệt thành hơn trong việc dẫn thân loan báo niềm vui Tin Mừng cho anh chị em. Amen.

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Võ Đình Thanh
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trục
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-333-4756 josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

Thánh lễ:	Chúa Nhật: 1:30 chiều - Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội:	Trước Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội:	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ:	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT	
• Việt ngữ:	từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt	từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 8 /2018

Cầu cho thế giới - Món quà từ gia đình
Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị sẽ bảo tồn giá trị của gia đình như kho báu của nhân loại.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

- 12/8:** CN 19 Thường Niên
Th. Gioanna Phanxica Chantal,
- 13/8:** Kỷ niệm Đức Mẹ Hiện ra lần 4 tại Fatima (1917)
Th. Pontiano, ghtd và Hippolyto,
- 14/8:** Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ
- 15/8:** Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lễ trọng
- 16/8:** Thứ Năm trong tuần 19 TN,
- 17/8:** Thứ Sáu trong tuần 19 TN,
- 18/8:** Thứ Bảy trong tuần 19 TN,
- 19/8:** CN 20 Thường Niên

THÔNG CÁO

- Thứ Tư 15/8/2018 là Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và là lễ buốc: Giáo xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 7 giờ chiều cho 3 cộng đoàn. Xin mọi người sắp xếp tham dự.

- Thứ Bảy ngày 25.8.2018 Giáo xứ sẽ có một buổi picnic cho toàn thể giáo xứ tại Cook Park, Tigard. Bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều với các món ăn và trò chơi. Sau đó sẽ có thánh lễ lúc 4 giờ bằng ba thứ tiếng. Xin mời cộng đoàn tham dự.



Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : 1V 19,4-8.

Tiên tri Êlia bị hoàng hậu Jézabel truy nã gắt gao, ông phải trốn chạy vào hoang địa. Bị đói khát và thất vọng, ông chỉ còn chờ chết. Nhưng Chúa sai thiên thần mang đến cho ông một chiếc bánh và một vò nước. Được bánh và nước bồi dưỡng, ông lấy lại sức và tiếp tục lên đường, đi một mạch suốt 40 ngày tới núi Horeb diện kiến Thiên Chúa.

+ Bài đọc 2 : Ep 4,30-32 - 5,2.

Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu ở Êphêsô hãy nhớ mình là Kitô hữu, nhờ phép rửa tội đã trở nên con Thiên Chúa, là môn đệ và là anh em với Đức Kitô.

Vì thế, địa vị ấy đòi hỏi chúng ta phải biết thương yêu, biết tha thứ cho nhau bằng cách phải giữ bỏ khỏi đời sống tất cả những gì làm thương tổn đức bác ái như giận hờn, thù oán, ích kỷ.

+ Bài Tin mừng : Ga 6,41-51.

Đức Giêsu đã tuyên bố: "Ta là bánh từ trời xuống". Đứng trước những thánh giả hoài nghi và còn thù nghịch nữa, Đức Giêsu cứ khẳng định như thế.

Người Do thái không thể nào chấp nhận được lời tuyên bố ấy bởi vì làm sao người ta có thể hiểu được mầu nhiệm Nhập thể. Người ta chỉ có thể lý luận theo lẽ tự nhiên rằng : làm sao ông này có thể là bánh hằng sống từ trời xuống được ? Đức Giêsu muốn trả lời cho họ rằng muốn tin mầu nhiệm này, hiển nhiên là phải có đức tin. Đức tin chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho. Đức tin giúp những người lãnh nhận nó được kết hợp với Chúa và sống bởi Chúa và nhờ Chúa. Như vậy, chúng ta hưởng nhờ đức tin vào Chúa Kitô, chúng ta hãy tỏ ra ngoan ngoãn với những giáo huấn của Ngài, trung thành yêu mến Ngài, nhiệt tâm với Thánh Thể Ngài.

Bánh ban sự sống đời đời

Người đời ai cũng muốn sống lâu, sống trường sinh bất tử. Người ta ai cũng sợ chết. Tham sinh úy tử là lẽ tất nhiên. Người ta nhận xét rằng không bao giờ người đời cảm thấy mình sống lâu cả. Dầu đã tóc bạc da mồi, đi không vững, đứng không ngay, cũng còn thấy như mới bước chân vào đời ngày hôm qua vậy. Đến ngay Đức Hồng y Mercier, trước khi kết thúc cuộc đời 74 tuổi, đã buồn rầu khóc lên khi thấy thần chết đến gõ cửa: "Ôi đau đớn thay, Phải mang theo vào lòng đất bao nhiêu dự định".

Càng sống lâu, người ta càng muốn sống, càng thích sống, thêm sống, khát sống... Cụ già tám chín mươi tuổi thấy còn ham sống, như trang thanh niên mười chín đôi mươi vậy. Người ta có sống lâu đến ngàn năm như ông Mathusalem đi nữa, chắc tâm trạng cũng không thay đổi được.

Vì vậy, người ta mới tìm ra đủ cách, đủ mọi phương pháp để được cái lão hoàn đồng, được sống lâu, nhất là được trường sinh bất tử.

Truyện : Thuốc bất tử hay thuốc tử ?

Thời Chiến quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bung vị thuốc vào, có viên canh cửa hỏi rằng :

- Vị thuốc này có ăn được không ?

Người ấy đáp :

- Ăn được.

Tức thì, viên quan giạt lấy vị thuốc mà ăn.

Chuyện nói đến tai vua. Vua phán bắt viên quan đem giết.

Viên quan kêu rằng :

- Thần đã hỏi người đem dâng thuốc. Người ấy nói rằng : "Ăn được" nên thần mới ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi người dâng thuốc - Và chẳng, người đem dâng thuốc nói là "bất tử", nghĩa là ăn vào thì không chết nữa. Thế mà thần mới ăn, đã sắp phải chết, vậy là thuốc tử, chứ sao gọi là bất tử được ? Nhà vua giết thần, thực là bắt tội một người vô tội mà tỏ rằng thiên hạ đối được nhà vua mà nhà vua vẫn tin. Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan ấy, không giết nữa.

Người ta hoàn toàn bất lực trước cái chết. Bao nhiêu phương pháp làm cho con người trường sinh bất tử đều thất bại. Người ta chỉ còn có cách quay về với Chúa thôi. Một trong những câu nói quan trọng nhất của Đức Giêsu về đời sống vĩnh cửu là những gì Ngài nói trong bài Tin mừng hôm nay: "Ta là Bánh từ trời xuống... Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Bánh của Ta sẽ ban cho ấy là Thịt Ta, Ta ban Thịt Ta để thế gian được sống". Đức Giêsu mạc khải cho biết cuộc sống nơi trần gian này không phải là cuộc sống duy nhất và chết không phải là chấm hết. Còn có cuộc sống trong tương lai không bao giờ chấm dứt, đó là cuộc sống vĩnh cửu.