



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 2 Phục Sinh • Năm Phụng Vụ C Ngày 28 Tháng 4 Năm 2019 • Kính Lòng Chúa Thương Xót

BẮT ĐẦU LẠI TỪ ƠN THA THỨ

Suy niệm: Đức Thánh Cha Phanxicô kể với tuần báo Croire xuất bản ở Pháp rằng Ngài đã khám phá ra ơn gọi của Ngài sau khi lãnh ơn tha thứ. Ngài nhớ lại: "Tôi vào nhà thờ và thấy một linh mục không quen đang đi tới gần. Trong lúc ấy tôi không hiểu điều gì xảy ra cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần xưng tội. Từ tòa giải tội ra, tôi khác hẳn, tôi được biến đổi. Tôi trở về nhà với xác

tín mình phải dâng mình cho Chúa." Chúa Giê-su sau cuộc khổ nạn đau thương và phục sinh vinh hiển, đã trao cho các môn đệ mệnh lệnh: anh em hãy bắt đầu lại tất cả bằng việc loan báo cho thế giới này ơn tha thứ của Thiên Chúa. Giáo Hội được sinh ra từ lời rao giảng sám hối và việc công bố ơn tha thứ theo như mệnh lệnh của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Năm Thánh Lòng Thương Xót mời gọi người tín hữu bắt đầu tất cả khởi đi từ lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Bạn hãy bắt đầu thế giới của bạn - những tương quan, công việc, ngày sống, cả cuộc đời và ơn gọi của bạn - từ điểm khởi đầu là

ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Chia sẻ: Hãy chia sẻ về cảm nhận sau khi lãnh ơn tha thứ.

Sống Lời Chúa: Xét xem bạn có một tương quan nào đó, một cái gì đó đã bị đổ vỡ trong lòng bạn vì tội lỗi, bạn hãy lãnh nhận ơn tha thứ nơi tòa giải tội và bắt đầu lại tất cả từ lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Nay con chiến đấu và con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Võ Đình Thanh
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Ông Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thư Ký & Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Hội Gia Trưởng:	Anh Phạm Quốc Hùng
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-333-4756 josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều - Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Trước Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 4 /2019

Cầu cho các bác sĩ và các cộng sự trong các khu vực có chiến tranh:

Xin cầu nguyện cho những Bác Sĩ và các thiện nguyện viên trong các tổ chức nhân đạo tại các vùng có chiến tranh.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

28/4: Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót

29/4: Th. Catarina Siêna

30/4: Thứ Ba trong Bát Nhật Phục Sinh

1/5: Th. Giuse thợ - Ngày Lao Động

2/5: Th. Athanasiô, giám mục tiến sĩ

3/5: Th. Philippe và Giacobo, tông đồ

4/5: Thứ Bảy trong Tuần 2 Phục Sinh

5/5: Chúa nhật 3 Phục Sinh

Lòng Thương Xót Của Chúa

Vào tháng 4 năm 2000 trong dịp phong thánh cho nữ tu người Ba Lan, Sơ Maria Faustina Kowalska, ĐTC Gioan-Phaolô II đã ấn định Chủ Nhật thứ II mùa Phục Sinh là lễ tôn kính lòng Thương Xót Chúa. Khi thiết lập lễ này, ĐTC đã thực hiện lời yêu cầu của chính Chúa Kitô được mạc khải qua Sơ Faustina là quảng bá về lòng thương xót vô lượng của Thiên Chúa.

Lòng từ bi thương xót được diễn tả trong cách Chúa Kitô đối xử với các môn đệ khi Ngài đến với họ. Trong giờ phút khó khăn nhất ở Vườn Dầu, họ đã bỏ Ngài chạy thoát thân, nhưng Ngài không bỏ họ trong tầm tối tuyệt vọng. Khi họ sống trong cô đơn, sợ hãi, dằn vặt, mặc cảm, khép kín, Ngài hiện đến an ủi họ, ban cho họ bình an và niềm vui. Khi họ thất bại và bỏ cuộc, Ngài vẫn đặt niềm tin nơi họ. Ngài trao năng quyền tha tội và củng cố sức mạng rao giảng và chữa lành của họ.

Lòng từ bi thương xót của Chúa cho chúng ta bình an nội tâm. Khi ta thống khổ dằn vặt với lo lắng, bực dọc và căng thẳng. Mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa xóa tan mọi nghi ngờ. Tin vào tình thương của Chúa, chúng ta xác quyết rằng chúng ta có giá trị, được tha thứ, và Thiên Chúa luôn quan tâm đến mỗi người chúng ta.

Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Cv 5,27-32.40-41.

Sau khi chữa lành một số bệnh nhân, các Tông đồ bị các vị thượng tế và hội đồng cố vấn bắt giam, nhưng được giải thoát một cách lạ lùng. Phêrô cùng các Tông đồ khác lại xuất hiện và rao giảng cho dân chúng trong Đền thờ. Các ngài lại bị điệu đến Thượng hội đồng để hạch hỏi và xét xử. Phêrô trả lời cách quả quyết : "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm" (Cv 5,29).

+ Bài đọc 2 : Kh 5,11-14.

Thánh Gioan kết thúc thị kiến thứ nhất về Con Chiên Thiên Chúa, tượng trưng cho Đức Giêsu, bằng một nghi lễ phụng vụ, trong đó vũ trụ hiệp cùng các thiên thần ngợi khen tung hô quyền năng vô hạn của Con Chiên đã bị sát tế. Hình ảnh Con Chiên cũng gợi lên con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Bị sát tế, nhưng từ nay đã trở dậy,

+ Bài Tin mừng : Ga 21,1-19.

Đoạn cuối của Tin mừng Gioan kể lại câu chuyện thánh Phêrô nhận lãnh chức vụ thủ lãnh tối cao của các Tông đồ. Sau mẻ cá lạ lùng, Đức Giêsu trao cho thánh Phêrô chức vụ chủ chăn. Vì thánh Phêrô đã ba lần chối Thấy nên Đức Giêsu cũng ba lần đòi ông tuyên xưng lòng yêu thương để khẳng định một tình yêu mạnh mẽ, dứt khoát để Đức Giêsu trao cho Phêrô trách nhiệm thật cao quý và cũng thật nặng nề : "Lãnh đạo toàn thể Giáo hội" mà vị lãnh tụ tiên khởi về sau đã phải trả giá bằng cuộc tử đạo thời Néron để nên giống Thấy mình.

Địa vị tối thượng trao cho Phêrô là một thể chế chứng tỏ tình yêu của Đức Kitô đối với loài người, và nếu vị chủ chăn thật sự yêu thương đoàn chiên của mình thì dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô đối với nhân loại sẽ được bày tỏ cho thế giới.

Tin và không tin

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng như các tông đồ, mọi người nghe tin hoặc tai nghe mắt thấy mà có cái tin, có cái không tin. Riêng việc Đức Giêsu sống lại, mặc dầu các Tông đồ đã nghe tin, đã thấy mà cũng chưa tin (Mc 16,11; Lc 24,11). Ngay việc Ngài đích thân hiện đến mà họ vẫn tưởng là ma. Ngài phải cho các ông rờ chân tay và cạnh sườn Ngài, các ông vẫn chưa tin, Ngài mới hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không? Các ông đưa cho Ngài một mẩu cá nướng, Ngài cầm lấy và ăn trước mặt các ông" (Lc 20,40-43), qua một số sự việc sờ sờ ra trước mắt các ông mới tin.

Đức Giêsu cố gắng mở mắt cho các ông, mà không đe dọa hoặc ép buộc ai cả. Ngài chỉ mời gọi, mong muốn họ tự nguyện tin theo bằng tất cả sự sáng suốt của họ. Tại sao các ông cứng lòng đến nỗi Chúa phải làm đủ cách, các ông mới tin? Thưa :

- Thứ nhất, vì cả loài người có ai chết mà tự mình sống lại đâu ! Các ông đã biết : Dầu là tổ phụ như Abraham, Giacóp, Giuse, vĩ đại như Maisen, Đavít, Salomôn và các tiên tri làm nhiều phép lạ như Eàlia, Êazêkiên vẫn phải chết.

- Thứ đến, gần ba năm các ông theo Thấy hình như chỉ mong được địa vị danh vọng quyền bính, chỉ mong Thấy lên Giêrusalem

để cai trị Israel, nhưng Thấy lại chịu chết. Ngay cả khi Thấy sắp sống lại, sắp về trời, các ông còn hỏi : "Phải chăng đã đến lúc Thấy phải khôi phục vương quốc Israel" (Cv 1,6). Cho nên, dầu Thấy đã ba lần báo trước : "Con người phải chịu nhiều đau khổ. . . bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại" (Mt 20,17-18. Mc 10,33-34), các ông vẫn mơ ước có ngày được vinh quang trần thế. Những tham vọng phàm tục đó đã che mắt đức tin của các ông (Vũ khắc Nghiêm).

Trong đời sống hằng ngày có kẻ chỉ nghe mà tin, có kẻ phải mắt thấy tai nghe mới tin như các thánh nữ, có người đòi chứng nghiệm, thử nghiệm rồi mới tin, như các nhà khoa học phải thí nghiệm đúng mới công nhận. Phải chăng các môn đệ thuộc hạng các nhà khoa học ?

Ngoài ra, chúng ta thấy có những người không tin gì cả khi họ "chưa thấy" và "chưa hiểu" được cả về phương diện thiêng liêng. Họ là những người kiêu căng, họ cho là họ có thể hiểu được tất cả, cái gì họ không hiểu được là không có. Họ nghĩ rằng mình có thể thấu hiểu mọi vấn đề, kể cả những điều thực sự vượt quá trí hiểu của mình và cho tin như vậy là làm nhục trí khôn đi. Họ đã quên rằng không phải những điều xa lạ mà họ không hiểu, nhưng chính những điều trước mắt mà họ cũng không hiểu nổi.